



PAROCHIE HEILIGE JOHANNES • PAROCHIE HEILIG HART VAN JESUS • PAROCHIE HEILIGE LAMBERTUS



Als je afscheid moet nemen

Heilig Hart van Jesus

2



Avondwake

Hoe gaat het?

De avondwake is een gebedsdienst, die wordt geleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn door de parochie voor deze taak gevraagd en opgeleid om in deze diensten voor te gaan. Een van de vrijwilligers van de avondwakegroep neemt contact met u op en maakt een afspraak. Samen bereidt U de avondwake voor.

Samenstellen van de avondwake

De parochie heeft standaardboekjes voor de avondwake, maar u kunt ook een eigen boekje maken. Het drukken van een eigen boekje kunt u zelf regelen of regelen in overleg met de uitvaartondernemer.

Maakt U een eigen boekje, dan vindt u in het standaardboekje een raamwerk met mogelijkheden voor eigen inbreng. Deze teksten zijn digitaal beschikbaar.

De ruimte voor persoonlijke inbreng wordt in overleg met de voorgangers ingevuld met eigen teksten of teksten die door de voorgangers worden aangereikt.

In de avondwake is ook ruimte voor taken (b.v. kaarsen aansteken, lezen) voor u als familie. De voorgangers zullen hierover met u overleggen

Muziek



In overleg met de voorganger kunt U kiezen voor CD's, waarbij wij er van uitgaan dat u rekening houdt met het eigen karakter van een kerkelijke viering.

Wilt U mensen van buitenaf inhuren zijn de kosten voor eigen rekening

Naamkruisje

De geloofsgemeenschap maakt een kruisje met daarop de naam van de overledene. Tijdens de avondwake wordt dit kruisje op een standaard geplaatst. Aan het einde van de uitvaartdienst krijgt dit kruisje een plaatsje achter in de kerk op het gedachtenisbord. Na de viering van Allerzielen (2 november) wordt het kruisje aan de familie overhandigd.

Belangrijk

De voorgangers willen graag uw persoonlijke wensen samen met u vertalen in een goede en mooie avondwake. Zij hebben ervaring en kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden. Bespreekt u gerust uw wensen met hen.

Uitvaarten

Hoe gaat het?



De uitvaartonderneming maakt met U, na overleg met de parochie, de afspraak over het tijdstip van uitvaart en avondwake.

De uitvaartdienst kan een eucharistieviering, een woord- en communiedienst of een woord- en gebedsdienst zijn. De uitvaartdienst kan worden voorgegaan door de pastoor, door een van de pastoraal werkers of

door een daartoe opgeleide vrijwilliger. De uitvaartonderneming geeft aan de parochie de contactpersoon door van de familie.

Samenstellen van de viering

De parochie heeft standaardboekjes voor zowel de eucharistieviering als de woord- en communiedienst. Maar u kunt ook een eigen boekje maken.

Voor een eigen boekje zijn de teksten van het raamwerk het uitgangspunt. U kunt deze aanvullen met keuzeteksten uit het boekje. In overleg met de voorganger kunnen sommige teksten worden aangepast aan de persoonlijke situatie. Daarnaast is ruimte voor eigen inbreng.

In overleg met de voorganger kunnen bepaalde taken (zoals bijv. lezen, kaarsen aansteken) worden ingevuld door u als familie.

Het drukken van de eigen boekjes kunt U zelf regelen of regelen in overleg met de uitvaartondernemer.



Muziek

De parochie heeft een eigen koor voor 'rouw en trouw'. Het repertoire van dit koor vindt u in de standaardboekjes. Aan de medewerking van dit koor zijn geen extrakosten verbonden. Kiest u voor eigen solisten dan zijn de kosten voor rekening van de nabestaanden.

Het gebruik van CD's is in overleg met de voorganger mogelijk.

Versiering van de kerk

De siergroep van de parochie zorgt ervoor dat de aanwezige bloemen en planten goed verzorgd zijn. Het staat u als familie daarnaast vrij om, als u dat wilt, voor extra bloemen te zorgen.

U kunt een foto op een standaard plaatsen.

Gedachtenisprentje

De familie zorgt zelf voor de tekst op het gedachtenisprentje. Wanneer dat nodig mocht zijn mag u de hulp inroepen van de voorganger.

Voor het drukken zorgt de uitvaartondernemer.

Naamkruisje

Als er geen avondwake is geweest, dan wordt bij het begin van de viering het naamkruisje op het altaar geplaatst. Het naamkruisje wordt gemaakt door de geloofsgemeenschap.



Crematorium

De voorganger van de uitvaartviering gaat niet mee naar het crematorium. De wijze waarop U het laatste afscheid vorm wilt geven overlegt u met de uitvaartondernemer. Wanneer U later de urn zou willen plaatsen op het kerkhof of bijzetten in een bestaand graf, kunt U vragen of één van de pastores

daarbij aanwezig kan zijn voor een kort ritueel.

Belangrijk

De pastores willen al uw persoonlijke wensen graag met u bespreken en in overleg met u vertalen in een goede en zinvolle uitvaartdienst. Zij hebben ervaring en kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden. Bespreekt u gerust uw wensen met hen.

Nazorg



Bezoek

Enige tijd na de uitvaart ontvangt de partner of de contactpersoon, als deze in Veghel woont, bezoek van een pastor of vertegenwoordig(st)er van de Werkgroep Rouwbegeleiding. We streven ernaar om een eerste bezoek plaats te laten vinden binnen zes weken. Eventuele verdere bezoeken kunnen in onderling overleg worden afgesproken.

Intenties

Elke parochiaan die overleden is wordt tijdens twaalf vieringen in onze parochiekerk herdacht. U ontvangt van de parochie een standaard formulier waarop u zelf de data kunt invullen wanneer u deze vieringen wilt laten houden. Woont de contactpersoon buiten de parochie dan wordt dit formulier u eventueel toegezonden. Voor bewoners van Joachim en Anna is het ook mogelijk deze gedachtenissen te houden tijdens de vieringen in Joachim en Anna.

Allerzielen

Elk jaar herdenkt de parochie op 2 november haar overleden medeparochianen van het afgelopen jaar in een speciale viering. In deze viering worden alle namen genoemd van de mensen die overleden zijn in de periode van 1 oktober t/m 30 september. De contactpersoon ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging van de parochie. Na deze viering geeft de parochie de gedachteniskruisjes van de personen die herdacht zijn mee naar huis.

Rouwverwerking

Binnen het dekenaat Veghel bestaat een gespreksgroep van mensen die allen ervaren hebben wat het betekent om een partner of levensgezel door de dood te verliezen. In de groep worden er naast steun en bemoediging ook handreikingen geboden. Dit kan een hulp zijn om het verlies een plaats te geven in je leven. Vanuit de parochie kunt U hierover nader geïnformeerd worden.



Parochie H. Hart van Jesus

Vondelstraat 9

5462 CS Veghel

Pastorale Eenheid Veghel

0413—363115

