



Franciscusparochie
Heilig Hart Veghel

Naam:

Straat:

Wij heten u van harte welkom in onze geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jesus.



Hopelijk voelt u zich al thuis in uw nieuwe woning! Een andere omgeving, nieuwe mensen, een nieuwe wijk, er verandert veel door een verhuizing.

Vaak is het zoeken naar nieuwe contacten en nieuwe wortels om je thuis te gaan voelen in je nieuwe woonomgeving.

Met deze flyer wil de geloofsgemeenschap aan u laten weten waar zij voor staat. Zoals:

- een plaats om stil te staan bij uzelf;
- een plaats om stil te staan bij geloof;
- een plaats waar u als vrijwilliger anderen kunt helpen;
- een plaats voor een goed gesprek;
- een plaats om troost te vinden;
- een plaats waar u een helpende hand kunt vinden;
- een kerk om vieringen bij te wonen;
- een kerk om u of uw kinderen te laten dopen;
- een kerk om te trouwen;
- een kerk om uw kinderen hun communie of vormsel in te laten doen;
- een kerk waarin u afscheid van uw dierbaren kunt nemen;
- een kerk om een kaarsje te branden.

Wellicht kunnen wij als leden van onze geloofsgemeenschap meer voor elkaar betekenen. Wij laten ons hierbij inspireren door de Christelijke boodschap.

Ons kerkgebouw vindt u aan de Vondelstraat 9.

Een plaats om stil te staan bij jezelf

In de hectiek van onze wereld kunnen we met de menigte meegezogen worden en raak je soms kwijt wat belangrijk is in je leven. Je hebt behoefte aan een moment om tot bezinning te komen en inspiratie op te doen.

Een kaarsje in de Mariakapel

Overdag is de Mariakapel geopend voor iedereen die een kaarsje wil laten branden of voor een moment van bezinning.

De begraafplaats

Veel nabestaanden vinden hier een plaats om stil te staan bij hun overleden dierbaren.



Een plaats om te vieren

Elke zondag om 10 uur komen we bijeen. Samen belijden we het geloof, delen het brood en laten ons inspireren door de lezingen en overweging.

Ons gemengd koor zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Naast de wekelijkse viering zijn er ook speciale momenten zoals huwelijk, jubilea en uitvaarten.

Een plaats voor groot en klein

Met het doopsel wordt uw kind opgenomen in de geloofsgemeenschap.

Elke twee maanden is er een viering die helemaal afgestemd is op kinderen. Een speciale peuter- en kleuter doe- viering die aangepast is aan de belevingswereld van deze leeftijd.

Vorming en toerusting

Op maandagavond zijn er regelmatig themabijeenkomsten met inspirerende sprekers. Daarnaast worden er cursussen voor de werkgroepen georganiseerd.



Diaconie

Onder diaconie verstaan wij de manieren waarop christenen zich in daden solidair tonen met mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Boven de schuldvraag uitkomen en samen bekijken wat gedaan kan worden, dat is de leidraad in ons diaconaal werk. Dienstbaar zijn aan de ander.

De hulp wordt gegeven aan mensen van welk geloof, ras of met welke status dan ook.



Een plaats voor de jeugd

In onze maatschappij ligt het accent op prestatie. Ook kinderen en jongeren hebben vaak behoefte aan een plaats waar gesproken wordt over een groter verhaal dan de waan van alle dag.

Vormsel en M25

Tijdens de voorbereiding van het Vormsel krijgen ze inspiratie om eigen keuzes te maken. Na het Vormsel kunnen ze doorstromen naar de groep M25 waar maatschappelijke projecten worden opgezet en uitgevoerd door de jongeren zelf.

Eerste Heilige Communie (EHC)

De kinderen maken kennis met de verhalen uit de Bijbel en ontvangen voor het eerst de communie.



Maatjesproject ten behoeve van jongeren met een lichamelijke beperking Veghel.

Jongeren die lichamelijk gehandicapt zijn kunnen veel zelf, doen ook veel zelf, maar kunnen sommige dingen niet alleen. Bovendien is het gezelliger met zijn tweeën. Daarom willen wij helpen bij het leggen van contacten tussen lichamelijk gehandicapte en niet-gehandicapte jongeren in Veghel.





Volg je hart,
want dat klopt



Franciscusparochie
Heilig Hart Veghel

Bijdrage

Indien u onze geloofsgemeenschap financieel wil ondersteunen dan zijn we daar natuurlijk heel blij mee.
NL51 RABO 0153 3026 90
t.n.v. Geloofsgemeenschap H.Hart Veghel

Een plaats om te helpen

Geloven is ook handelen. Het is een werkwoord. Door de leden van de geloofsgemeenschap hebben we bestaansrecht. Alle werkgroepen kunnen de ondersteuning gebruiken van vrijwilligers.
Denk aan koor, siergroep, onderhoud kerkhof, ziekenbezoekgroep, kledingverzorging enz.

Adresgegevens

Geloofsgemeenschap Heilig Hart Veghel
Vondelstraat 9
5462 CS Veghel
Tel: 0413 363615
E-mailadres: H.Hart@kpnmail.nl



Verbonden blijven, vrucht dragen

**Blijf met mij verbonden, dan blijf ik met jullie verbonden.
Wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem, die draagt rijke vrucht.
(Joh. 15)**